

 **Rally**  
For  
**Kids**



# INFORMATIE



*Wij rijden om te verblijden!*



**“wij rijden om te verblijden!” dat is het motto van Rally for Kids.**

Wij laten gezinnen met zieke of gehandicapte kinderen (van 6 tot en met 17 jaar oud) een geweldige dag beleven door hen in aanraking te brengen met de rally en 4x4 autosport.

Neem plaats in de navigator stoel en ervaar hoe het is om over een circuit te racen of met een 4x4 wagen door de blubber te rijden op een parcours. Even een dag je zorgen loslaten, een dag waarin kinderen even kinderen mogen zijn en je als gezin gezamenlijk kan genieten van al wat je wordt aangeboden, een dag om mooie herinneringen te maken.

Sinds 2006 zijn er ruim 5000 kinderen ingestapt bij de Rally for Kids.. komen jullie ook?

Voor meer informatie over onze stichting kunt u terecht op onze site: **[www.rallyforkids.nl](http://www.rallyforkids.nl)**.

Voor vragen of meer informatie kunt u mailen naar [info@rallyforkids.nl](mailto:info@rallyforkids.nl)

